

Verre Reis Iran:

8 t/m 22 april 2018

Versie 10 november 2017

www.nvbs.com/excursies

sne@nvbs.com



Zondag 8 april 2018

Met *Turkish Airlines* vliegen we om 12.15 uur van Schiphol. Met een overstap van 2 ½ uur op de luchthaven in Istanboel Sabiha Gokcen komen we om 23.45 uur lokale tijd aan in Teheran. Het is daar 2 ½ uur later dan in Nederland. Per bus rijden we naar het hotel.



Maandag 9 april 2018

Na het ontbijt volgt een eerste kennismaking per touringcar door de hoofdstad Teheran. Op het programma staan onder meer het Nationaal Museum, de paleizen van de sjah en de oude bazaar. 's Avonds maken we kennis met de Iraanse keuken tijdens een feestelijk welkomstdiner.

Dinsdag 10 april 2018

We verlaten de hoofdstad rond half negen om met een regionale trein (wellicht met Duitse *Silberlinge*) naar het noorden te reizen. In de loop van de ochtend rijden we het Alborz-gebergte binnen en weet u een paar uur niet meer of u links of rechts moeten kijken. Aan het einde van de middag komen we aan in Quaem-shahr aan de noordzijde van het gebergte voor twee hotelovernachtingen.



Woensdag 11 april 2018

Vandaag is de eerste fotodag waarbij we met minibusjes naar de fijnste plekken in het Alborz-gebergte worden gebracht. We fotograferen reguliere treinen, dus soms is het lang wachten. Ook is soms klauterwerk benodigd om de mooiste standpunten te bereiken. We staan vroeg op en zijn laat thuis, een dag voor de echte liefhebber dus. Aan het einde van de dag wordt het hotel in Quaem-shahr weer opgezocht.

Donderdag 12 april 2018

Vandaag maken we af waar we gisteren mee begonnen zijn en zoeken we nog wat andere fotostandpunten. Halverwege de middag wordt per trein doorgereisd naar Gorgan of naar Sari (2 tot 4 uur). Indien er op dit tijdstip geen treinverbinding is, wordt per bus doorgereisd naar het zuidelijker gelegen Damghan.



Vrijdag 13 april 2018

Vanuit onze overnachtingsplaats rijden we per bus naar Damghan of Shāhrud, vanwaar we met een snelle trein in circa 5 uur naar de heilige stad Mashhad in het noordoosten van Iran reizen. Na aankomst volgt een korte kennismakingstrip per touringcar. De stad is een van de grootste bedevaartscentra van de wereld vanwege het graf van imam Reza.



Zaterdag 14 april 2018

In de ochtend reizen we per metro en voorstadsnet (zijn de Düwags nog ergens te vinden?) naar het spoorwegmuseum van de stad. Hierna heeft u nog enkele uren vrij alvorens we aan het einde van de middag onze nachttrein opzoeken. Deze bevat comfortabele slaacoupés die we met vier (tweepersoonskamerboeking) danwel twee personen (eenpersoonskamerboeking) zullen bemensen. Er rijdt een restauratiewagen mee, waarin we het avondmaal zullen nuttigen.

Zondag 15 april 2018

Na aankomst in Esfahan halverwege de ochtend volgt een rondrit door deze stad die als topattractie van Iran te boek staat. De oude Iraanse hoofdstad is een oase in het hoogland van Iran. Het Imam-plein (UNESCO-werelderfgoed) is een van



de grootste pleinen ter wereld, waaraan twee beroemde moskeeën liggen: de Masjid-i-Sjah, die met kleurrijke tegels bekleed is, en de Masjid-i-Sjeik-Lutfullah, een moskee met een beroemde blauwe koepel. Ook ligt aan dit plein het Ali Qapupaleis. Elders in de stad vinden we de Armeense Wijk. Een groot deel van het sociale leven van de stad vindt plaats op de bruggen over de rivier de Zaindeh die we uiteraard ook zullen bezoeken.

Maandag 16 april 2018

Na een vrije ochtend, waarin u een metrorit door de stad zou kunnen maken, verplaatsen we ons in de middag voor een rit van ruim vier uur per trein naar een van de oudste Iraanse steden: Yazd.



Dinsdag 17 april 2018

Yazd heeft aangename proporties en is door zijn sfeervolle kronkelstraatjes zeer geschikt om te voet te verkennen. We bezoeken hier onder meer de vrijdagmoskee.

Woensdag 18 april 2018

Vandaag staan we heel vroeg op om rond 6 uur de ochtendtrein naar Qom te nemen, dat zo'n 150 kilometer ten zuiden van Teheran ligt. De paar kilometer tussen het voorstadstation Mohammadyeh en het hoofdstation van Qom overbruggen we met de bus. Rond 13.30 uur reizen we verder in zuidoostelijke richting door het Zagros-gebergte (deels in de



restaurantwagen) tot Bisheh waar we halverwege de avond aankomen. Hier overnachten we in een personeelsverblijf met kleine slaapzalen.

Donderdag 19 april 2018

Vandaag is weer een echte fotodag om Iraanse treinen in de bergen vast te leggen. We huren enkele draisines om over het spoor naar de mooiste plekjes te rijden. Na het uitstappen en wat klauterwerk staat u op de mooiste fotolocaties om passerende treinen te fotograferen. Aan het einde van de dag rijden we weer terug naar ons verblijf in Bisheh.



Vrijdag 20 april 2018

Een laatste dag 'langs' het spoor, of is het boven of onder? Na het *linesiden* rijden we per nachttrein terug naar onze uitgangspositie Teheran.

Zaterdag 21 april 2018

Een laatste dag om in de Iraanse hoofdstad nog wat rond te kijken en misschien een mooi Perzisch tapijt te kopen. Ook staat een bezoek aan het diesellocomotievendepot op het programma. 's Avonds nemen we met een (vroeg) avondmaal afscheid van *Land und Leute*.



Zondag 22 april 2018

Een vroege vlucht (Teheran vertrek 7.25 uur) en een korte overstap in Istanboel Atatürk van een kleine 1½ uur brengt ons om 13.15 uur terug op onze uitgangspositie Schiphol.

De dienstregeling van de Iraanse Spoorwegen wijzigt meerdere keren per jaar. Alle programma-onderdelen, de volgorde en de vermelde tijden zijn dan ook onder voorbehoud. Foto's in deze brochure: Bernd Seiler – FarRail Tours. © Stichting NVBS-Excursies 2017.